

Van schaduw en wind - 2012:

Waait de wind waarheen hij wil?

Hij is vluchtig, fluisterend, zingend, ongrijpbaar als een schaduw.

In Fukushima botst nietsontziende oerkracht met de grens van ons kunnen.

Je bent gemaakt van papier, een windvlaag en je ligt omver.

Laten we uit onze eigen cirkel gaan en dansen over wat we niet kennen.

Vallen en opstaan in een nieuwe wind. Wakker worden! Indignez vous!

Er is een Arabische lente, er zijn Indignados.

Een ontroerende voorstelling met dansers die de grenzen van het lichaam verkennen.



Een co-choreografie van **Bakyt Baimyrzaev**, **Benny Desmedt** en **Francine De Veylder**.

Vrijdag 2 maart 2012, 20 uur in Schouwburg CC De Werf, Aalst.

Zaterdag 3 maart 2012, 20 uur in Schouwburg CC De Werf, Aalst.

Met de steun van stad Aalst,

Provincie Oost-Vlaanderen

Cera

Conseil International de la Danse Unesco

DâK - De Aalsterse Klimaatkoepel

