

Nieuwe klanken, dezelfde waanzin, hetzelfde verlangen 1998:

Nieuwe klanken, dezelfde waanzin, hetzelfde verlangen is de productie van een jonge danscompagnie. Dans in de marge van het hedendaags podiumcircuit. Dans door jonge mensen die hun nek durven uit te steken. Een productie die de platgetreden paden verlaat en in een eigen danstaal het verhaal vertelt van oude en nieuwe waanzin, oorlog, liefde en verlangen.

Choreografie: An De Naeyer, Francine De Veylder, Anabelle Schellekens, Dominique Van de Catsye, Aline Van Hove

Jazz, Blues en Gospel: Norbert Detaeye.

Contactimprovisatie: Joseph Lacrosse.

Kalaripayat: Kris Kaerts.

Dramaturgie: Wouter De Smet

Scènografie: Stijn D'Haeseleer.

Artistieke leiding: Francine De Veylder.

Premiere: zaterdag 14 februari 1998 in Schouwburg CC De Werf, Aalst.



Foto's: David Desmet